



Stichting Wenzi
Verweystraat 4
3141 BS Maassluis
Telefoon: 010-5918371
KvK: 24461613
Bankrelatie: ING 4792598
WWW.Wenzi.nl

Februari reis Stichting Wenzi

Na een voorspoedige reis en een korte maar verkwikkende nacht popel ik alweer om op weg te gaan.

De communicatie tussen Kenia en Nederland was, door het overlijden van onze contactman, niet geweldig geweest. Door gebrek aan duidelijkheid heb ik ook voor sommige zaken geen geld overgemaakt.

Ik heb aardig wat onderwerpen op mijn lijstje staan. Gelukkig is Johan als coach met me mee. We hebben besloten om bij de school te overnachten. Dit is best spannend. Eerst nog wat boodschappen doen en dan gaan we.

De aankomst bij de school is weer heel hartelijk.

Eerst een kleine rondleiding langs de nieuwbouw (het office). Er is gelukkig hard gewerkt. Het afbouwen moet gebeuren met geld van Stichting Wenzi en daar moet nog even over gepraat worden aan de hand van de offerte, die ik uiteindelijk twee weken voor vertrek toch nog kreeg opgestuurd.

Het schoolkoor en al de nieuwe kleuters hebben een mooi lied ingestudeerd. Dit blijft altijd een ontroerend moment als al die mooie vrolijke koppies je toezingen.



Nu is het tijd om te onderhandelen.

In oktober was me toegezegd dat 50% van de bouw van het office op € 5000,- zou komen. Dit leek me toen wel wat veel en dus wilde ik de offerte zien. Zolang ik die niet had heb ik niets overgemaakt. Met de offerte in handen was het beter praten. € 5000,- was voor de hele bouw. We komen overeen dat Wenzi € 2.500 overmaakt. De directeur vertelde in oktober dat de leerkrachten €100,- per maand uitbetaald krijgen (een behoorlijk hoog salaris), ook dit kon niet aangetoond worden. De nieuwe afspraak is dat de kleuterleidsters, 3 in getal, nu voor 100% betaald worden. Een salaris van € 50,- per maand. Verder zijn er nog 3 leerkrachten die voor de helft door de ouders betaald worden en de andere helft door Wenzi, dit komt op € 25,- per maand.

En dan het studiefonds.

Het hoofddoel van de stichting: 60 kinderen zijn vanaf januari 2011 met 50% steun van Wenzi ingeschreven op de secondary school. We hadden in oktober met ander sponsors afgesproken dat we € 70,- per jaar per student zouden geven. Dit blijkt echt niet genoeg. Onder de studenten zijn veel



meisjes, en daar ben ik erg blij om, want vooral de meisjes worden vaak thuis gehouden om te werken of te trouwen. De secondary school is ver weg. Studenten kunnen door de weeks niet naar huis. Dat betekent dat vooral de meisjes naar een kostschool moeten. Voor meisjes is het niet veilig om ergens een kamertje te huren en daar te overnachten. Kostscholen zijn duurder en we besluiten om de bijdrage van Wenzi te verhogen naar € 90,- per student. Dit heeft behoorlijk wat financiële consequenties voor de komende jaren.

De financiële afspraken zijn naar tevredenheid van beide partijen verlopen. Nu nog een lastig puntje. Ik wil een algemeen financieel toezichthouder aanstellen. Tot mijn verbazing stemt men er meteen mee in. Er wordt afgesproken dat de toezichthouder iedere drie maanden de boekhouding zal controleren. Als alles goed gaat wordt de boekhouding naar mij doorgestuurd en aan de hand daarvan worden de salarissen overgemaakt.

Na dit alles is er nog één vraag. Mwero Nuanje : een weesjongen die dit jaar de primary school met een gigantische eindscore heeft afgesloten.(hoog begaafd) Hij wordt opgevoed door zijn oude grootvader. Geld om verder te leren is er echt niet dus zit hij thuis. Of het mijn "moederhart" of mijn "onderwijshart" is weet ik niet, maar dit mag niet gebeuren. Dit kind moet met zijn intelligentie gewoon naar school. Ik vraag of ik hem kan spreken. Binnen 10 minuten is hij op school, met opa. Terwijl ik met hem in gesprek ben vraag ik me af wat er met zijn ogen aan de hand is. Hij kan mij niet zien, terwijl ik op een afstand van 1 meter sta. Slechtziend en dan toch zo'n score!!! Met de directeur spreek ik af dat hij zorg draagt voor een bril voor Mwero. De rekening kan naar Wenzi. Ook de schoolspullen, uniform, sportkleren, en boeken moeten worden betaald. Iedereen werkt mee. Maandag 7 maart start Mwero op de secondary school. Natuurlijk heb ik de beslissing genomen om hem financieel te adopteren, maar ik speel de bal graag door.

Is er iemand die voor € 200,- per jaar Mwero alle kansen wil geven die hij verdient?

Alle zaken zijn gedaan. Met de afspraak dat ik de volgende dag graag op school rond wil lopen zonder dat de aandacht op mij gericht is nemen we afscheid.

De auto hadden we die morgen weggestuurd want twee dagen een auto met chauffeur zonder daar mee te rijden is wel wat duur. Tijd nu voor een ander vervoermiddel. We bellen een pikki piki. Dit is een jongen op een motor.

Achterop de motor, door de rimboe, op weg naar onze slaappleats. Nu begint het avontuur pas echt. Geweldige motorrit. Daarna met een wijntje in de hand de zon zien verdwijnen, de nacht valt over Kenia.

Keniaanse vrouwen zorgen voor de maaltijd, met een olielamp voor "ons" huisje nemen we de dag door, overal vuurtjes, terwijl je niet wist dat er mensen woonden. Een Keniaan komt met zelf gebrouwen Afrikaans bier (best sterk spul) en we hebben een goed gesprek. "Slapen" onder een klamboe terwijl het zeker 30 graden is. Midden in de nacht word ik wakker door een zeer luid balkende ezel, waarom balkt hij zo vraag ik me dan af. Er zit een fel gekleurde kikker in mijnwasbak (is die giftig of niet)

Bij de eerste zonnestraal(6.00 uur) word ik wakker.





Wat een mooi gezicht om de zon weer opte zien komen. Ontbijt met wentelteefjes en dan achter op de motor weer terug naar de Mwamtsefu.

Apél, alle kinderen staan buiten , klaar om te beginnen.

Eén spreekt het gebed uit voor de hele school. Kinderen krijgen de bijzonderheden van die dag te horen en dan start de schooldag.

Ik beleef een heerlijk dag op "mijn school". Aan het einde van de dag is het weer tijd om terug te gaan naar het hotel.

De rest van de week doe ik mee met het project van T4T(Teachers for Teachers) Hollandse collega's gaan we weer aan de slag met de Keniaanse.

Enmaal thuis kijk ik weer terug op een geweldige reis met goede resultaten.



Natuurlijk ben en blijf ik op zoek naar mensen die willen helpen om al die geweldige dingen mogelijk te maken. Zou u ook wel eens een actie, een rommelmarkt, of een sponsorloop willen organiseren met uw sportclub, school of vriendenkring, neem dan contact op met Willie de Bruin. 010- 5918371 Voor meer Info www.wenzi.nl