



Stichting Wenzî
Verweystraat 4
3141 BS Maassluis
Telefoon: 010-5918371
KvK: 24461613
Bankrelatie: NL43INGB0004792598
WWW.Wenzi.nl

Reisverslag

Vrijdag 17 oktober

's Morgens vroeg om 4.30 uur komen we, Inge, Hetty, Doreth en Willie, aan op het vliegveld Mombasa Moi.

Patrick staat ons al op te wachten, goed om hem weer te zien. We overnachten de komende twee nachten in zijn huis. Om 5.30 uur arriveren we bij hem thuis. Snel duiken we in bed voor nog een paar uurtjes slaap. Om 10 uur zitten we allen weer aan het ontbijt. Vandaag wil ik graag naar de bank en naar de Safaricom winkel zodat we geld, beltegoed en internet hebben, we blijven tenslotte westerlingen en ons thuisfront is altijd nieuwsgierig naar onze belevingen. Om 13.00 uur is alles geregeld en rijden we door naar Mida Creeck, een natuurgebied met mangrove bossen. Het is een schitterende plek om te genieten en te ontspannen. Wat heeft Kenia toch mooie natuur. 's Avonds genieten we van de huiselijke sfeer en heerlijk Keniaans eten bij Patrick en Caroll. Genoeg tijd om met de kleine Willie te spelen.



Zaterdag 18 oktober.

Omdat we in het weekend toch niets op school kunnen doen gaan we op Safari.



Om 5.30 uur nemen we na een te korte nachtrust en een snel ontbijt afscheid van Caroll en Willie en gaan we op weg. We hebben een geweldig mooie safari. Vooral de leeuwen trakteren ons op mooie plaatjes. Die avond slapen we in een tent bij een lodge. Vermoeid en voldaan vallen we in een diepe



slaap en hebben sinds dagen een goede nachtrust.

Zondag 19 oktober

We staan vroeg op, ontbijten om 6.30 uur en gaan weer op weg. Na nog enkele uren in het safaripark rijden we er om 11.30 uur weer uit. We gaan op weg naar "onze" Massai stam.

Hier worden we weer, zoals altijd, aller hartelijkst ontvangen. Na de gebruikelijke zoete thee met melk en chiapatti met vlees, een lunch waar je een dag op verder kunt, doen we de inkopen.

Om 14.30 uur vertrekken we weer en via de bushroad rijden we in ongeveer 4 uur naar de kust.

In Diani aangekomen valt het niet mee om het huis waarin we de komende week zullen verblijven te vinden. Om 20.00 uur zijn we dan eindelijk op de plaats van bestemming. Het huis ziet er rommelig en niet schoon uit, maar we zoeken al snel ons bed op.

Maandag 20 oktober

Om 6.00 uur worden we gewekt door het zonlicht en al die fantastische tropische vogel geluiden. Nog voor het ontbijt meldt Judy, onze kokkin zich. Met haar nemen we ons weekschema door.

Na het ontbijt vertrekken we met de Matatu (plaatselijk openbaar vervoer). naar Diani, hier hebben we een afspraak met Rachael. Zij is degene die het afgelopen half jaar de kinderen van de secondary school gecontroleerd heeft. En zij gaat ook het maandverband probleem met de meisjes oplossen. Met haar maken we afspraken over het aantal scholen dat wij in ons studiefonds op gaan nemen. Nu zitten de kinderen verspreid over 25 scholen, dit is slecht te controleren. Als kinderen aan willen sluiten bij ons studiefonds dan mogen ze in het vervolg kiezen uit 10 scholen.

Ook worden er afspraken gemaakt over de vergoeding die Rachael krijgt voor haar werk.

Helaas is het proefexemplaar van de I care Pad(uitwasbaar maandverband) nog niet hier. We spreken af om dit later in de week te bespreken.

Met de Tuk Tuk, laten we ons weer terug brengen en de rest van de middag gebruiken we om een duik te nemen in de mooie Indische oceaan en alle bekenden bij het strand te ontmoeten.

Dinsdag 21 oktober.

Om 8 uur vertrekken we voor twee dagen naar Mwamtsefu.

Om 10 uur arriveren we op school. Geweldig om hier weer te zijn, wat fijn om iedereen weer te zien. We hebben eerst in het kantoor een kort gesprek met de staf.

Daarna komt de rondleiding, ik ben zo benieuwd naar het water project. Samson en Samuel, van Tenda Pamodja, nemen ons mee voor een uitgebreide rondleiding langs de watertanks, het buizensysteem met de kranen en de waterput vlakbij de kiosk. Dan komt HET moment. Ik krijg de sleutel om de pomp van slot te halen en word uitgenodigd om het eerste bekertje water te pompen en te drinken. Wat een feest, zelfs nu ik dit schrijf voel ik de euforie. WE HEBBEN SCHOON DRINKWATER IN MWAMTSEFU,!!!! Wat een geweldig resultaat.



Eigenlijk zou ik u wel honderd foto's van dit feestelijke moment willen laten zien, maar ik hou het hier maar bij.



Het is nu echt tijd voor feest, alle kinderen staan te wachten, ze hebben zang en dans ingestudeerd, de hoogste tijd om ernaar te kijken, luisteren en mee te zingen en dansen.

Na dit feestje is er een lunch. Nadat we gegeten hebben gaan we op weg naar de tweede waterkiosk bij de rivier. Het eerste stukje kan nog met de auto. 12 mensen proppen zich in de bus van Patrick (normaal plaats voor 7) Het laatste stuk, 15 minuten leggen we te voet af. Samuel vertelt me dat de aannemer alle bouw materialen per koe heeft vervoerd, jammer dat hier geen foto's van zijn gemaakt, het zal ongetwijfeld een hele klus geweest zijn.

Eenmaal op de plaats van bestemming is de verrassing erg groot. Waar we in februari nog over rotsblokken moesten klauteren, staat nu een prachtige strakke kiosk met een mooie waterpomp.





Dit alles afgesloten met stalen deuren en een deugdelijk slot. Echt meer dan geweldig. De muurschildering, ontworpen door Triqua b.v., een Nederlandse organisatie die deze waterpomp geschonken heeft, ziet er geweldig uit.

Terwijl wij nog staan te genieten wordt me verteld dat water halen nu heel veel veiliger is. De krokodillen in de rivier komen niet zo hoog op de oever. Dit was iets waar ik nog niet eens rekening mee had gehouden. Het ontroert me, wat is er veel veranderd voor de mensen van Mwamtsefu! Helaas is het tijd om te vertrekken, ik had hier nog wel een uurtje kunnen genieten. Terwijl we teruglopen, worden we uitgenodigd bij mensen van de community. Ze zijn zo trots om ons te ontvangen, ondanks het feit dat een aantal mensen naar huis willen kan en wil ik dit niet weigeren. Even geduld nog jongens, we komen er zo aan 😊

Uiteindelijk vertrekken wij ook naar KidsCare, ons overnachtingadres. Hier worden we allerhartelijkst ontvangen. Wat een mooie accommodatie is dit geworden. Na een frisse douche drinken we heel gezellig met andere sponsors uit dit gebied een biertje en wisselen onze ervaringen van die dag uit. Als het eten klaar is schuiven we allemaal aan de grote eettafel en genieten van een heerlijke Keniaanse maaltijd. We zitten nog even buiten met een kop thee en duiken dan ons bed in.

Woensdag 22 oktober

We worden wakker door het geluid van een forse regenbui.

De lucht is loodgrijs, als dit niet stopt kunnen we niet eens bij Mwamtsefu komen.

Gelukkig wordt het na een half uur droog. Als de zon weer doorkomt is de weg ook al weer snel begaanbaar.

Vandaag staat de bespreking van het 5-jarenplan en de business op de agenda. Er is een meeting met de staf, de leerkrachten en de ouders gepland. We hebben een concept 5-jarenplan gemaakt voor 2015-2020, maar natuurlijk moeten de mensen van Mwamtsefu hier ook achter staan.

Eerst een korte terugblik op de afgelopen 5 jaren en dan de vooruitblik:

- **Studiefonds blijft onveranderd hoofddoel.**
- **De school moet vanaf begin 2016 selfsupporting zijn.**

Hiervoor moeten de bronnen van inkomsten uitgebreid worden. Met elkaar komen we tot de volgende ideeën

- Het water project moet zichzelf gaan bedruipen. Het water moet voor een klein bedrag verkocht gaan worden. Dit om o.a. onderscheid te maken tussen drinkwater en waswater. De kiosken moeten bemand worden door een watermeester. Hieraan wordt betaald. Het geld, verdiend met het water, wordt op een speciale rekening gestort. Met dit geld wordt het systeem onderhouden (daken, goten en pijpleidingen).
- In iedere kiosk worden 5 wakawaka powers geplaatst. De mensen kunnen tegen een kleine vergoeding hun telefoon opladen.
- Het green project wordt uitgebreid. Niet alleen volgroeide bomen, maar ook zaailingen worden verkocht. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een groente tuin in samenwerking met Tenda pamodja.
- Patrick gaat met de school kijken of een konijnen fokkerij haalbaar is.
- Met de vrouwen gaat hij het kippen project uitbreiden. Door iedere 14 dagen 50 kuikens te kopen kun je op verschillende momenten in de maand kippen verkopen. Op deze manier is er een constantere bron van inkomsten.
- De mannen starten een project om stenen te gaan bakken.
- **Langer termijn doel:** De community is selfsupporting.

Dit willen we bereiken door verbeterde landbouwgrond met behulp van Harvest Rainwater.

Hiervoor willen we gaan samenwerken met de landbouw Hogeschool Wageningen

De mensen zijn zeer geïnteresseerd als ik ons idee uitleg. Ze zouden het geweldig vinden om samen te werken met Nederlandse mensen van de landbouwhogeschool.

Ik beloof dat ik mijn best ga doen om één en ander op poten te zetten.

Samson, Samuel en Patrick spreken de mensen ook nog toe, ze sporen ze aan om met nog meer ideeën te komen.

Aan het eind van de bijeenkomst benadrukken we nog eens de drie sleutelwoorden:

- **Commitment:** betrokkenheid.
- **Ownership:** het is niet ons project, maar het project van de Kenianen, de Nederlanders ondersteunen slechts!
- **Partnership:** door samen te werken kunnen we veel bereiken.

Hierna draagt Tenda Pamodja het waterproject officieel aan school en sponsor over.



Omdat we nog even op de lunch moeten wachten, bespreekt Hetty samen met de vrouwen de plannen voor de uitbreiding van de kippenfarm.

De vrouwen willen zich steeds meer gaan focussen op de kippenfarm. Dit betekent dat er aanzienlijk minder sieraden gemaakt zijn. Dit is een hele goede ontwikkeling, op deze manier blijft de business in Kenia en hoeven wij er niet mee te sjouwen.

Tijd voor de lunch, we hadden de vrouwen gevraagd een eenvoudige lunch te verzorgen, maar de mannen hadden een beter plan. Ze hebben een verrassing voor ons. Ze nemen ons mee naar een stukje land, een paar minuten bij de school vandaan. Trots vertellen ze ons dat ze dit gekocht hebben van het geld dat ze verdiend hebben met de business. Ze hebben er voor zichzelf een ontmoetingsplaats gebouwd. Dit wordt gebruikt om wekelijks bij elkaar te komen, maar ook als werkplaats voor alle houtbewerking. We worden uitgenodigd voor de lunch. Een werkelijk overheerlijk stuk gegrild vlees en rijst. Helaas moeten we de mooi opgemaakte rauwkostschotel laten staan, dit is nog niet met het schone water gewassen en dat zou voor ons niet goed aflopen.

Na de lunch vertellen ze ons de plannen met dit stukje grond.

Ze willen er een guesthouse op bouwen.

Hierin kunnen dan de onderwijsgevende, die nu vaak meer dan een uur moeten lopen, door de week overnachten. Dit is al met de onderwijsgevendenden besproken en ze zouden er graag gebruik van willen maken. Per onderwijsgevende zou dat KSH 800,- per week opleveren (€ 7,50). Ze vragen om financiële hulp. Ik vraag ze om een business plan te schrijven, dat ik dan met het bestuur van Wenzi kan overleggen.

Blij verrast met al deze goede initiatieven vertrekken we weer naar de kust.

Morgen een dag vrij en daar zijn we hard aan toe.



Vrijdag 24 oktober.

Patrick haalt ons om 8 uur op. We vertrekken weer voor twee dagen. Vandaag het My Book Buddy project uitrollen op de Manda school. De sponsor heeft ons gevraagd dit ook op zijn school uit te rollen, omdat hij door gebeurtenissen thuis, niet naar Kenia kon gaan. We gaan bij Perice overnachten en moeten dus eerst nog boodschappen doen voor het avondeten.



Kwart over 8 bij de Nakumat. We zijn te vroeg, ze zijn nog met de dagopening bezig, of we even willen wachten. Buiten kunnen we de dagopening uitstekend volgen. Een doorsnee kerkdienst is er niets bij. Hetty stelt voor om het ook maar eens bij AH te introduceren 😊. Eindelijk kunnen we naar binnen, in een winkel met alleen maar blijde mensen doen we snel boodschappen en daarna rijden we naar Manda.



Daar eenmaal aangekomen lijkt dat de boekenkasten nog niet bezorgd zijn. Eerst maar een telefoontje naar James, hij zou er voor zorgen. Ze staan nog bij de technische school, maar komen eraan. Als we naar buiten kijken zien we kinderen met de kast op hun hoofden aankomen. Ik spreek met James af dat hij de kasten voor Mwamtsefu ook vandaag bezorgt, anders staan we morgen weer. Nu de kasten er zijn gaan we aan de slag. Instructie over hoe het project in zijn werk gaat. Korte cursus bibliothecaris, boeken alfabetiseren, stickeren, nummeren en op

alfabetische volgorde inschrijven. Ook de namen van de kinderen moeten op een lijst geschreven worden. Iedereen gaat met veel plezier aan de slag en binnen 2 uur staan al de boeken in de kast. We hadden niet verwacht dat dit zo snel zou gaan.

Aan het eind van de middag hebben we een ontmoeting met Justus. Hij is de directeur van Afya care. Afya care verzorgt met financiële ondersteuning van Wenzi, de gezondheidszorg projecten in Mwamtsefu. Samen bepalen we wat de prioriteit heeft komend jaar.

Op naar Perice. Hier worden we weer allerhartelijkst ontvangen. Zeker voor Inge en Doreth is logeren bij Perice een hele ervaring, Hetty en ik hebben het al eens meegemaakt, maar dat maakt het niet minder mooi. Hier kun je ervaren hoe de gemiddelde Keniaan leeft in dit stuk van het land. Perice heeft een mooi groot schoon lemen huis, met een goed bed, zonder voorzieningen als stromend water, wc en elektriciteit, wel een wakawaka 😊 De douche is een met palmladeren afgezet stukje grond en een teiltje water. De wc een klein lemen hutje met een gat in de grond. We duiken vroeg in een erg warm bed.



Zaterdag 25 oktober

De volgende morgen om 5.30 uur worden we alweer gewekt door het gerammel van potten en pannen in de keuken.

Zo 's morgens vroeg is het zo mooi buiten. We zien de zon opkomen terwijl het nog heerlijk koel is.

Na een zeer stevig ontbijt vertrekken we naar de Mwamtsefu school.

Vandaag rollen we daar het Bookbuddy project uit. Ook hier wordt het project met veel plezier op poten gezet. Wat een rijkdom, in iedere klas een eigen boekenkast.

Vervolgens heb ik nog een ontmoeting met de studenten en dan is al het werk gedaan.

Om 3 uur rijden we moe, maar enorm voldaan weer terug naar de kust.

Morgen nog één dag relaxen en dan vertrekken we weer naar Nederland.



Het was een week met geweldige resultaten!