



Stichting Wenzi
Verweystraat 4
3141 BS Maassluis
Telefoon: +316-44800786
KvK: 24461613
IBAN: NL43INGB0004792598

Swift/BIC: INGBNL2A
WWW.Wenzi.nl

Reisverslag Februari 2024.

Tijd voor ontmoetingen.

7 februari vertrekken mijn man Wim en ik, vanaf Schiphol met bestemming Nairobi. Omdat Wenzi alle nevendoelen heeft overgedragen aan de Keniaanse bevolking en alleen nog verantwoordelijk is voor het studiefonds, hebben we een aantal bezoeken gepland met jongeren die afgestudeerd zijn en werk hebben. We beginnen deze reis dan ook in Nairobi. Waar Patrick ons bij het vliegveld opwacht.

Vrijdag februari

Na een korte nacht zitten we om 8 uur aan het ontbijt.

We zijn vandaag uitgenodigd bij Chrispine Ngoro. Afgestudeerd als computer engineer, heeft hij een baan bij een bedrijf in Nairobi dat beveiligingssoftware levert aan banken en grote bedrijven.

Hij had graag een dag met ons willen optrekken, maar het is te druk op zijn werk. Hij kan geen hele dag vrij nemen. Hij heeft geregeld dat vrienden van hem de lunch klaarmaken bij hem thuis. Wij pikken hem op bij zijn werk in het centrum van Nairobi en rijden naar zijn huis. Hier lunchen we samen en hebben genoeg tijd om bij te praten. Het gaat goed met hem, het is een drukke maar goede baan en hij heeft een leuke vriendengroep om zich heen. Na twee uur moet Chrispine echt weer aan het werk. We nemen afscheid van de vrienden en zetten Chrispine weer af in het centrum. Wij rijden terug naar ons hotel. Om 5 uur hebben we een afspraak met Ken Nderi. Een student die is afgestudeerd als accountant en ook in Nairobi woont.



Met Ken gaan we wat drinken. Als we ons drankje voor ons op tafel hebben staan haalt Ken een speech tevoorschijn die hij voorleest. Hierin laat hij zijn dankbaarheid spreken voor de kansen die hij door Wenzi heeft gekregen. Wat enorm lief. Met Ken gaat het goed. Hij is gestart met een klein bedrijfje. Hij verhuurt auto's met of zonder chauffeur. Hij heeft twee lease auto's en hiermee verdient hij genoeg geld voor eten en huisvesting. In de tussentijd is hij bezig een ander bedrijf op te zetten samen met een vriend. Ze gaan beveiligingscamera's verkopen en plaatsen. Zijn vriend heeft de technische kennis en Ken neemt de financiële en administratieve taak op zich. In Nairobi, waar veel wordt ingebroken, is er veel vraag naar beveiligingscamera's

Een andere manier van carrière maken dan Chrispine, maar ook weer zo leuk om te zien hoeveel zelfvertrouwen Ken heeft gekregen door zijn studie. Om 7 uur nemen we afscheid van Ken. Morgen gaan we vroeg op pad.



We rijden in drie dagen, dwars door Kenia en 3 verschillende wild parken. Om de 600 km naar Mombasa te overbruggen. Een fantastisch mooie reis.

Maandag 12 februari.

Om 4 uur komen we in Mombasa aan. We zorgen de komende dagen voor onszelf, dus we gaan eerst boodschappen doen. Rond 5 uur komen we bij ons huis aan waar we de komende 3 dagen verblijven.

Dinsdag 13 februari.

Vanmiddag hebben we een afspraak met Patrick en Rachael. Van Rachael wil ik graag horen hoe de zaken hier lopen. Wij werken inmiddels nauw samen met Stichting Elimu, de sponsor van de Manda school. Manda ligt 6 km van Mwamtsefu verwijderd en het leek ons een goed plan om de krachten te bundelen en alle regels voor het studiefonds eensluidend te maken. Hierdoor voorkom je dat kinderen van de ene naar de andere school gaan om dat daar de regels en de bijdrage voor het voortgezet onderwijs gunstiger zijn. Rachael werkt nu voor beide stichtingen en we horen graag hoe dat bevalt en waar ze eventueel nog tegen aan loopt.



We bespreken ook de nieuwe regels die de Keniaanse overheid gaat invoeren. Als de soep inderdaad zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, wat gelukkig meestal niet zo is, dan wordt het ons volgend jaar behoorlijk lastig gemaakt om kinderen te sponsoren. We gaan ons hierin verdiepen en ik ga u hier de komende tijd van op de hoogte houden.

Dan laat Rachael weten dat er problemen zijn met de ouders van de Manda school. De nieuwe regels van het studiefonds zijn kennelijk niet geheel duidelijk. Ouders zijn boos, jaloers en onzeker. Leerkrachten worden onder druk gezet en beschuldigd van fraude. Ik bel met de mensen van Elimu om te bespreken wat we hier het beste aan kunnen doen. Ze schrijven een brief aan de ouders van Manda waarin alles nog eens duidelijk uitgelegd wordt. Ik maak ruimte in het programma en op zaterdagmorgen plannen we een ouderbijeenkomst bij Manda.

Woensdag 14 februari

Vandaag even een pas op de plaats. Wim is ziek. Gelukkig hadden we niet zoveel gepland vandaag. Ik heb dus alle tijd om de bijeenkomst met de ouders van Manda voor te bereiden.

Donderdag 15 februari:

Vandaag vertrekken we richting Mwamtsefu.

Om 11 uur hebben we een afspraak met Justus, onze dokter en de oprichter van de Comradkids, de weekendschool. Ik heb niet echt een leuke boodschap voor hem.

Dit jaar is er waarschijnlijk geen geld voor de medische check van alle kinderen op school. Mocht er de komende tijd nog een gulle gift binnen komen dan zullen we alsnog Justus vragen om een medische check uit te voeren bij alle kinderen.

Dit verdient enige uitleg:

Mwamtsefu primary school is een Gouvermentschool. Zij moeten alle kinderen die zich aanmelden ook aannemen. Nu is er in de wijde omtrek natuurlijk bekend dat als je van de Mwamtsefu school naar het voortgezet onderwijs gaat je een financieel zetje in de rug krijgt. Door dezelfde regels te hanteren bij zowel Manda als Mwamtsefu hebben we verholpen dat kinderen van Manda naar Mwamtsefu gaan maar alsnog is er een grote instroom bij de Mwamtsefuschool. Wenzl betaalt voor alle kinderen 9000



Keniaanse shillings (€ 52,-) dit is zeker niet het gehele schoolgeld en door de inflatie ook al lang niet meer de helft, maar door dit bedrag krijgen de ouders de motivatie om alles op alles te zetten om de rest van het schoolgeld zelf bij elkaar te krijgen. Door de slechte economische omstandigheden in Kenia is er een enorme toestroom van leerlingen. Dit jaar hebben 100 kinderen de eindtoets gemaakt en gehaald. Dit betekent dat er 100 kinderen instromen in het voortgezet onderwijs. Met de kinderen die nog in de groepen 2, 3 en 4 zitten maakt dit dat we ongeveer 250 kinderen op het voortgezet onderwijs ondersteunen.

Wij zijn in Nederland inmiddels een actie getart:

**Adopteer een kind in het voortgezet onderwijs.
Voor € 52 ,- per jaar geeft u een kind een kans op een betere toekomst.**

Inmiddels hebben 25 mensen gehoor gegeven aan deze oproep. Bent u daar nog niet bij en wilt u wel meedoen maak dan € 52,- (of een veelvoud daarvan) over op iban nr.

NL43INGB0004792598 t.n.v. Stichting Wenzl ,Maassluis

Na ons bezoek aan Justus rijden we met Justus, door naar Mercy.

Mercy heeft de opleiding tot naaister afgerond. Met steun van Justus, Elimu en Wenzl is ze haar eigen naaiatelier gestart. Dankzij een mooie website <https://mercyndesh.com> , konden we vanuit Nederland een bestelling doen. Er is aardig wat besteld en dat gaan we nu ophalen. Natuurlijk wil ik haar ateliertje ook zien en horen hoe het gaat.

We vinden haar, hard aan het werk om de laatste bestellingen af te maken. Wat een geweldig gezicht. Weer een jongere die een eigen bestaan opbouwt dankzij de kansen die ze heeft gekregen.

Mijn jurk is al af en die kan ik dus passen.
Het zit als gegoten, knap gedaan.



Mercy is de oudste van een gezin met 5 kinderen. Haar vader is er jaren geleden vandoor gegaan , dus haar moeder stond alleen voor de opvoeding. Ze is zo geweldig trots dat ze nu ook een inkomen heeft en dus haar moeder kan ondersteunen. Wat word ik blij van zulke verhalen. Dit is toch waarvoor je het allemaal doet.

Om 1 uur is het weer tijd om verder te gaan

We zijn uitgenodigd door de voormalige directeur van de Mwamtsefuschool. Hij en ik zijn ongeveer tegelijk met pensioen gegaan en hebben nog steeds contact.

Leuk om hem weer te zien en te horen dat het goed met hem gaat. Hij is druk bezig met een project om kinderen buitenschooltijd zinvol bezig te houden. Hij heeft al een voetbalclub opgericht en wil nu ook een weekendschool starten om kinderen de kans te geven verschillende talenten te ontwikkelen. Eens een onderwijzer, altijd een onderwijzer. Ik vertel hem dat Justus dit ook al doet en adviseer hem om daar eens te gaan kijken.

Inmiddels heeft hij me laten weten dat hij er al twee keer geweest is . Ze kunnen veel voor elkaar, maar vooral ook voor de kinderen, betekenen.



Vrijdag 16 februari

Vandaag staat een bezoek aan de school en de Waka Waka Women op het programma. Sinds het eind van 2023 ondersteunt Wenzi de basisschool niet meer. De regering moet het nu, na 15 jaar, maar overnemen. We komen dus voor het eerst als bezoekers en vrienden i.p.v. sponsors. De school heeft een aantal projecten waarmee ze extra geld kunnen genereren. Ik ben natuurlijk wel erg benieuwd hoe het gaat. Voor de ingang van de school staan een aantal moeders ons al op te wachten. Ik stap uit om hen te begroeten en al zingend en dansend lopen we verder. Als de kinderen door krijgen dat we eraan komen rennen ze spontaan naar ons toe. Omgeven door heel veel kinderen zingen we verder. Wat heerlijk om hier weer te zijn. Er is



een nieuwe directeur waar ik nog kennis mee moet maken. Zodra ik me van de kinderen los heb kunnen maken gaan we het kantoortje binnen. Hier hebben we een gesprek over de gang van zaken op school. De school is explosief gegroeid en telt nu 600 leerlingen. De afgelopen maanden zijn er een aantal leerkrachten overgeplaatst naar andere scholen, maar er zijn geen nieuwe leerkrachten op Mwamtsefu geplaatst. Er zijn nu nog maar 8 leerkrachten voor deze 600 kinderen, dat betekent dus dat de klassen gemiddeld 75 kinderen bevatten. Ik beloof dat ik een brief zal schrijven naar de Education Officer, dat is op dit moment alles wat ik kan doen. Na nog wat dingen besproken te hebben lopen we een rondje over het terrein van de school. De schooltuin is klaargemaakt voor de nieuwe beplanting, het wachten is nu op de regen. Er zijn bij de boomplantage wel een aantal bomen die geoogst kunnen worden. Door de verkoop van de bomenstammen moet er voldoende geld zijn om de school te kunnen onderhouden. Voor iedere boom die omgezaagd wordt, moeten er twee teruggeplaatst worden. Na de rondleiding is het tijd voor de kinderen. Er zijn weer voldoende liedjes en dansjes ingestudeerd. Als de kinderen alles hebben laten zien is het tijd om te vertrekken. We hebben een lunch afspraak met de Waka Waka Women. Zoals altijd is dat een feest voor ons allemaal



Zaterdag 17 februari

Vandaag vertrekken we vroeg naar Manda voor de ouder bijeenkomst. Als we aankomen zitten er al rond de 80 ouders op ons te wachten. Fijn dat de opkomst zo groot is. We praten eerst even met Eunice en Joyce, de leerkrachten die het studiefonds regelen in Kenia. Daarna gaan we naar de ouders. Ik lees de brief in het Engels voor en Rachael vertaalt alles in het Swahili. Eunice en Joyce houden we uit de wind. Zij hebben al genoeg over zich heen gekregen. Er komen veel vragen vanuit de ouders. Gelukkig hebben we op alles een antwoord. Aan het eind van deze bijeenkomst bieden een aantal ouders excuses aan voor hun gedrag van de laatste weken. We spreken af dat ze met vragen alleen tijdens schooluren en met respect naar Eunice en Joyce kunnen komen.

Tevreden over de uitkomst vertrekken we rond half 1. We hebben nog één bezoekje af te leggen en daarna vertrekken we naar de kust. Hier hebben we nog een paar dagen vakantie en dan is het weer tijd om naar huis te gaan.